



# Slapend in de storm

Marcus 4:37-40

“Toen begon het hard te stormen. De golven sloegen over de boot, en de boot liep vol water. Jezus lag achter in de boot op een kussen te slapen. De leerlingen riepen: ‘Meester, word wakker! Doe toch iets, straks verdrinken we!’ Jezus werd wakker. Hij zei streng tegen de wind en het water: ‘Houd op! Wees stil!’. Het hield op met waaien, en het water werd helemaal rustig. Jezus zei tegen de leerlingen: ‘Waarom waren jullie zo bang? Hebben jullie nog steeds geen geloof in mij?’”

Jezus lag in de boot te slapen, met zijn hoofd op een kussen. Ondertussen ging het stormen. Jezus kon gewoon slapen in de storm...!

## Opdracht:

Beschilder een kussensloop.  
Je mag er iets moois op tekenen  
zodat je daar 's avonds naar kunt kijken  
Of schrijf er iets op, zoals:  
“Wees niet bang”.



## Om door te praten:

1. Wat wil jij op je kussensloop schrijven of tekenen en waarom?
2. Kun jij vaak lekker slapen? Waardoor wel of niet?
3. Hoe denk je dat het kan dat Jezus gewoon lag te slapen in de boot terwijl er storm was?!